

Nieuwsbrief



Buurtvereniging

't Kraaiennest

Mei 2022

Van de redactietafel.

We hebben de afgelopen tijd weinig activiteiten gehad, dit had natuurlijk alles te maken met de coronapandemie.

Gelukkig mogen we weer bij elkaar komen en leuke dingen ondernemen. In deze Nieuwsbrief lezen jullie wat er zoal gaat gebeuren de komende tijd.

Heb je iets te melden voor de volgende

Nieuwsbrief mail dan naar een van onderstaande adressen:

Henny Glerum: hennygeluk1@solcon.nl

Lilian Boogert: lilianboogert@ziggo.nl

Dicky Janssen: albe.janssen@planet.nl



Even voorstellen.

Hallo allemaal,

Als nieuw lid van de buurtvereniging is mij gevraagd een stukje te schrijven over mijzelf.

Mijn naam is Carla Aalbers, ben 45 jaar en geboren in de "Willem de Zwijgerlaan" en sinds april 2010 woonachtig in de Sluis. Dus een echte "Giessenburgse".

Verder heb ik nog een zus Astrid en zij woont ook in Giessenburg en mijn vader ook.

Sinds 1994 ben ik werkzaam bij Attema Kunststoffen in Gorinchem.

Daar worden producten gemaakt voor de bouw, met name inbouwdozen, groepenkasten, glasvezel en infrastructuur.

Als 18-jarige begonnen als inpakster en heb ik mij opgewerkt tot Click-mate-monteuse.

Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor het bedraden, testen en verpakken van groepenkasten (voor in de meterkast).

Wij krijgen de tekening en zoals de klant het wilt, wordt het gemaakt, en door onze

klantgerichtheid groeit het bedrijf enorm en zijn we door heel Europa actief.

Verder heb ik 2 passies en dat is voetbal en muziek maken.

Na ruim 30 jaar actief gevoetbald en als meisjestrainster bij VV Peursum ben ik gestopt en houd ik het bij af en toe kijken, maar ben ik als fanatieke Ajax-supporter wel elke thuiswedstrijd in de Johan Cruijff Arena te vinden.

Muziek maken is mij met de paplepel in gegoten door mijn vader (hij speelde tenorsaxofoon) en toen ik 4 jaar geleden stopte bij VV Peursum, begon muziek maken weer te kriebelen en kwam ik terecht bij "Irene" in Werkendam. Daar ben ik nu actief bij de "Drumband" daar speel ik op de trom en bij de dweilband "De Herrie-meuzikken" speel ik op de tenorsaxofoon.

Ook probeer ik ook nog sportief te blijven d.m.v. spinning (fietsen op muziek) en doe ik regelmatig mee met een 3-uurs-marathon voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. D.m.v. sponsors te zoeken proberen we dan met 300 fietsers een groot bedrag te realiseren, wat naar een door hun uitgezocht doel (taai-slijm-ziekte, chronische pijn, hersen-problemen enz.) wordt gedoneerd.

Al met al een druk leventje, maar wel erg leuk om actief te zijn.

Gelukkig is de corona-periode een beetje onder controle en kunnen deze dingen weer allemaal doorgaan.

Dat geldt natuurlijk ook voor de buurtvereniging en kunnen er weer activiteiten plaatsvinden.

Hopelijk zien we elkaar daar!

Vriendelijke groet,
Carla Aalbers.

Ik ben geboren in Hoogblokland op 15 november 1964. Mijn moeder had tijdens de zwangerschap rode hond en daarom werd ik doof geboren.

Toen ik 3 jaar was ben ik naar de dovenschool Effatha in Voorburg gegaan. Ik woonde daar in het internaat. Ik heb daar leren liplezen en gebarentaal zodat ik kon communiceren met anderen. Het was fijn om daar te zijn, want er waren allemaal dove kinderen en daar kon ik goed mee communiceren. Dat ging met hen beter dan met m'n ouders en 2 broers, thuis.

In het weekend ging ik naar huis.

Vanaf mijn dertiende tot mijn achttiende jaar heb ik op de Effathaschool in Zoetermeer gezeten.

Op mijn achttiende jaar ging ik een koksopleiding volgen in Leiden.



Dat heb ik één jaar gedaan, maar het studeren was erg moeilijk voor mij, want in die tijd had je nog geen doventolken. Ik heb toen nog een jaar gewerkt in de keuken van het doveninstituut.

Daar waren geen doorgroeimogelijkheden voor mij.

Ik heb toen werk gezocht in de omgeving waar mijn familie woonde.

Dat heb ik gevonden bij De Avelingen-groep in Gorinchem.

Nu heet dat AVRES en werk ik in Giessenburg.

We hebben een prachtig, nieuw gebouw, waarvan ik de beheerder ben van de kantine.

Ik ben al 42 jaar lid van de Dovenclub in Gorinchem.

Zij organiseren, 1 x per maand allerlei leuke activiteiten.

11 jaar geleden heb ik een implantaat gekregen. Daardoor kan ik horen. Ik hoor nu vogels en verkeer. Dat implantaat zorgt dat ik klanken hoor. Die klanken heb ik, door veel te oefenen, in woorden omgezet. Nu kan ik voor 70% gesprekken horen.

Het praten gaat nu ook beter, omdat ik mijzelf kan horen. Dat kon ik vroeger ook niet dus kon ik ook slecht spreken.

Ik woon al 22 jaar op Sluis 4 met veel plezier.

Mijn hobby's zijn: fietsen, koken, tuinieren, uit eten en lekker borrelen.

Met vriendelijke groet,
Cees Zaanen



Beste Buurtbewoners

Ons is gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief.

Vind ik (Jasmijn) best lastig want ik klets liever dan dat ik schrijf maar ik zal proberen ons op papier voor te stellen.

Wij zijn de familie Antelo en sinds de zomer 2020 trotse bewoners van Johan de Kreijstraat 21.

We hebben de nodige omzwervingen gemaakt om in Giessenburg te landen. Julio en ik hebben elkaar leren kennen in Spanje op vakantie. Inmiddels al meer dan 15 jaar geleden. Na nog een aantal jaren heen en weer gereisd te hebben ben ik naar Spanje verhuisd. We hebben 4 jaar in Barcelona gewoond en toen besloten we naar Nederland te verhuizen. Na eerst bij mijn ouders te hebben gewoond op de Peursumseweg konden we een nieuwbouw woning kopen in Hardinxveld.

We wilden altijd graag naar Giessenburg en na veel jaren zoeken, bezichtigingen en vele teleurstellingen later was het eindelijk zover!

Veel van onze naaste burens hebben ons eerder gehoord dan gezien en helaas kunnen meegenieten van ons verbouwing. Het infrezen van de vloerverwarming en het uithakken van muren heeft de nodige herrie met zich meegebracht. Maar wat zijn we blij met het resultaat en dankbaar voor jullie geduld burens!



Ook voor onze kinderen Jeray van 6 en Jael van 4 jaar is het heerlijk wonen. Onze hele Nederlandse familie woont in Giessenburg en natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes. Ook de school om de hoek is heel fijn!

Jeray heeft het afgelopen jaar zijn zwemdiploma A en B gehaald en we zijn bijna alle zonnige dagen in de Doetse kom of het zwembad van opa en oma te vinden. Onze dochter Jael heeft volgende maand haar eerste

balletuitvoering. Ze wil later graag prinses worden en houdt van roze, glitters en wil graag onze hond Bee-Bee inruilen voor een eenhoorn.

Het was in de buurt al opgevallen dat Julio zijn auto soms een paar dagen niet op het pad staat. Hij werkt in de groente en fruit branche voor het bedrijf FrutosTropicales in Bleiswijk. Hij reist erg veel voor zijn werk en gaat de hele wereld over om plantages van voornamelijk avocado's en tropische fruit te bezoeken. Ik werk 2 dagen in de week met veel plezier bij Zwijnenburgmode in Meerkerk.

We voelen ons erg welkom en inmiddels ook al echt thuis in de buurt en hopen hier nog veel woonplezier met elkaar te beleven!

Groetjes

Julio, Jasmijn

Jeray en Jael Antelo



Minister Schouten bezoekt dagboerderij De Hoeff in Giessenburg

GIESSENBURG • Carola Schouten, minister voor Armoedebelid, Participatie en Pensioenen, heeft op zaterdagochtend 19 februari een werkbezoek gebracht aan dagboerderij De Hoeff in Giessenburg.

Schouten was door De Hoeff en de fractie van ChristenUnie Molenlanden uitgenodigd voor een werkbezoek. Na een kort welkomstwoord van Arianne de Leede (manager De Hoeff) en Harry Stam (lijsttrekker ChristenUnie Molenlanden) werd zij rondgeleid door een aantal cliënten die haar vertelden over hun werk in de tuinderij of de keuken.

Dagboerderij De Hoeff is een basisvoorziening voor cliënten die veel begeleiding en structuur nodig hebben. De werkzaamheden zijn het kweken van groente, fruit, kruiden en tuinplanten. De producten worden verkocht aan bedrijven en particulieren. De Hoeff beschikt over een zorgafdeling, eigen tuinderij, winkel en lunchroom Zoete Hoeffe.

“Het is mooi om te zien dat De Hoeff wordt gedragen door het dorp. Naast de vaste medewerkers zorgen de Vrienden van de Hoeff en andere vrijwilligers ervoor dat de ruim 60 cliënten een plek hebben waar ze tot hun recht kunnen komen”, aldus Schouten.

Aankomende activiteiten.....

Buurtbarbecue. Vrijdag 24 juni 2022 is er na ongeveer 3 jaar weer een gezellige buurtbarbecue. We beginnen om 19.00 uur in onze speeltuin. Je kunt je als je dit nog niet hebt gedaan opgeven voor 17 juni bij Martijn Visser, Johan de Kreystraat 9.



Jubileum. Zaterdag 17 september 2022. We gaan op deze middag terugblikken op de 25 jaar die onze buurtvereniging bestaat. Officieel is de vereniging opgericht op 11 september 1997. Aanvang 16.00 uur tot ± 20.00 uur. Hierover krijg je nog een uitnodiging.

Herfststukje. Annie en Eida zijn van plan om in de herfst weer met elkaar een mooie herfstcreatie te maken. Houd de mail in de gaten!



